

AutoDienst PKN-Velp	15-mei	22-mei	29-mei	5-jun
1 Mw. Ruwhof, Mw. de Bos en Mw. Wiersma	Oosterbroek	Venneman	Bakker	Bleijenberg
2 Dhr. de Bruine, Mw. Hogeweg en Mw. Erdsieck	ten Barge	van Ziel	van Dorp	Dekker
3 Mw. Doppenberg, Annelies en Mw. van Walsum	Vermeulen	Wielinga	de Vries	te Brake
4 Mw. Langeloo, Dhr. van der Linden, Mw. L. Gerritsen	van Kooij	van der Linde	Kant	Buizert
5 Mw. Groeneveld, Mw. G. Gerritsen	Borggreve	Westerveld	Sportel	Schram
6 Mw. Scherrenburg	Huisman	Walda	Rutten	van Tongeren

Coördinator AutoDienst: Erik Blomjous (026) 3638 286

## ALGEMEEN VELP EN ROZENDAAL

### Waterproject Molukken – Koninginnedag

Het was een mooie, zonnige Koninginnedag met heel veel marktkraampjes waar je van alles en nog wat kon kopen en ook informatie krijgen. Het "Waterproject Molukken" was present op de Rozendaalselaan onder de vlag van Kerkinactie. De Oranjevereniging van Velp had het kraampje gratis ter beschikking gesteld. U weet, het gaat om de realisering van een nieuw waterreservoir in het dorpje Dian-Darat op de Zuid/Molukken. De Stichting Sukarela zet zich daar voor in en dit jaar wordt zij gesteund door de diaconieën van Velp en Rozendaal. Er waren Indonesische spulletjes te koop en zelfgebakken sponscake. Er stonden twee jerrycans vol water waarvan men de inhoud kon schatten. Dit is de hoeveelheid water die de inwoners van het dorp dagelijks moeten dragen. Het ging om ruim 52 liter water en degene die er het dichtst bij was heeft een mooie schaal gewonnen. Het is voor onze diaconieën leuk en inspirerend om samen te werken met de enthousiaste mensen van de Stichting die er zeer bij betrokken zijn omdat hun familie daar in het dorp op de Zuid-Molukken woont en zij heel goed op de hoogte zijn van de situatie ter plaatse. Alle medewerkers worden zeer bedankt en graag tot de volgende keer. Dat zal zijn op de zomerfair in de Rozendaalse Kerk op 18 en 19 juni. De opbrengst bedroeg ongeveer € 300.

*Namens de diaconieën van Velp en Rozendaal,  
Madelon Beekhuis*

## AGENDA

16 mei	maandag, 14.00 – 16.00 uur Kaarten maken in het Rondeel
16 mei	maandag, 20.00 uur Voorbereiding Zijpviering Stadspastoraat, Arnhem
19 mei	donderdag, 20.00 uur Zangavond nieuw liedboek Kerk van Rozendaal
20 mei	vrijdag, 10.00- 11.30 uur Bespreking boek Gerard Dekker Kerk van Rozendaal
22 mei	zondag, 11.00 uur Zijpviering, 2 Kon. 3 Willibrordkerk, Arnhem
24 mei	dinsdag, 19.30 -- 21.30 uur Film: het verhaal van Ruth Het Rondeel
28 mei	zaterdag, 8.30 – 11.30 uur Oud Papier, Het Rondeel
28 mei	zaterdag, 17.00 – 17.30 uur Zaterdagmiddaggebed Kerk van Rozendaal

## PROTESTANTSE GEMEENTE VELP

### BIJ DE DIENSTEN

#### Zondagmorgen 15 mei 10.00 uur

In deze dienst zullen we stilstaan bij de "kracht van positief denken", en dat n.a.v. onder meer het Lucasevangelie (24, 36-49). In het afgelopen jaar heb ik een extra opdracht gehad, nl. gesprekken voeren met mensen die in het verleden seksueel zijn misbruikt door een geestelijke. In de media horen we vooral 'het schandaal'. In de persoonlijke gesprekken hoor je daarnaast ook hoe de slachtoffers zich met God weten te verhouden. Dat was vaak verrassend. Een stukje geloofsopbouw voor ieder van ons. Ik wil, zonder in details te treden, een verhaal met u delen.

*pastor D. Juijn*

#### Zondagavond 15 mei 19.00 uur

In deze dienst worden Taize-liederen gezongen. Puur Zang verleent medewerking. Het is allemaal ingetogen en helpt ons ons innerlijk te richten op Gods aanwezigheid in ons leven. Zijn we ons daar altijd zo van bewust?

*ds. H. Out*

#### Zondagochtend 22 mei 10.00 uur

Op deze vijfde zondag van Pasen lezen we Johannes 14: 1 – 14. Jezus moedigt hier zijn discipelen aan om vrouwen op God te hebben. Dat zal niet meevallen: Jezus is immers de grote afwezige. Toch zullen ze in staat zijn à la Jezus te handelen en krijgen ze de belofte dat te zijner tijd ze door de Heer zelf opgehaald zullen worden. Ze zullen in zich een heilig vuur voelen branden, de Heilige Geest en dat zal hen ertoe aanzetten om te leven vanuit liefde naar de wil van Jezus' woorden. Het zijn allemaal wel raadselachtige woorden. Het is te begrijpen dat zij het niet altijd zo begrepen. Misschien was dat ook wel Jezus' bedoeling. Het blijft zoeken naar de betekenis en het blijft vragen om kracht om te doen wat in Jezus' Geest is.

*ds. Hartman Out*

#### Zondagavond 22 mei: meditatieve viering

In de Oude Jan steken we de kaarsjes weer aan. We zoeken mooie muziek uit en enkele gedichten en teksten om voor te lezen. Wie er vaker komt, weet dat zo'n viering een oase van rust is, een verademing. Breng ook eens iemand mee!

*ds. Klaas Eldering*

#### Zondagavond 29 mei

Dit gaat een 'luchtige' zangdienst worden. Op zondagavond 1 mei mocht ik voorgaan in een zangdienst rond het thema "Lente" in de PKN van Eibergen, de kerk van ds. Wendelieke Weersma. Het werd een dienst waarin naar hartenlust werd gezongen. Oude en vertrouwde liederen, met mooie melodieën, uit het Liedboek van